



mijn vader op het spoor

kapelle-biezetinge
kruiningen-yerseke
krabbendijke rilland-
bath. langs rust en
ingetogen hemelse
gerechtigheid rail ik

naar pracht en praal
van katholiek verleden:
roosendaal, spoor 4a. ik
land op mijn geboortegrond
en aarzel even om dit
baanvak te betreden.

mijn vader op het spoor.
tot waar ben ik gekomen?
gestruikelde over bergen
van gesproken woord
en wetten die mij
onverbiddelijk zeggen:

"tot hier wil ik de grens
verleggen." en ik -
een kind - die het niet
verstond, die stroom van
taal niet kon vertalen
in liefdevol bezorgd zijn.

nu sta ik hier op spoor 4a
de controleur in hem en mij
welwillend te begroeten. er
huist geen heilig moeten
meer in onze taal, op deze plek
op dit perron, in roosendaal.

jorien brugmans 2023